



Peace in Motion

Nieuwsbrief over de Dances of Universal Peace, het Aramese werk, dansen in het voormalige Oostblok en de Sufi Ruhaniat International (SRJ). Een uitgave van Rahmaan Producties.

Rue les Vennes 44, Heure (S-L) België

Colofon: © Rahmaan Producties 2004, overname artikelen na schriftelijke toestemming. Overname agenda-gegevens vrij. Peace in Motion verschijnt minimaal tweemaal per jaar in voor- en najaar.

Jaargang 6, nummer 1. Wil je deze uitgave steunen, maak dan een bedrag naar eigen keuze over op Fortis 93.48.21.402 (W vd Zwan, te Heure) o.v.v. PiM 2004.

Het is al weer een aantal jaren geleden dat we een weekend bij Thich Nhat Hanh waren. De indruk die deze Vietnamese vredesactivist achterliet was groot. Hij was de belichaming van de 'drie juwelen' van het boeddhisme: de overgave aan de Boeddha, de dharma en de sangha. Vrij vertaald komt dit neer op een rotsvast vertrouwen dat wij allemaal de boeddhanatuur bezitten en verlichting in ons bereik ligt, het vanuit vrije wil volgen van de leer van zedelijkheid en oprechtheid en het vertrouwen dat de gemeenschap ons altijd zal steunen op ons pad.

Onze eerste nieuwsbrief – zes jaar geleden – ging over community building en de inspiratie die we op dit gebied ontvingen van de Amerikaanse dansleider Timothy Dobson. Hier willen we onze dank uitspreken omdat deze afstemming geleid heeft tot een 'sangha' – een spirituele gemeenschap van mensen die vanuit de dans of het soefisme (de twee gaan vaak samen, maar dat hoeft niet) elkaar hebben gevonden omdat hun wegen parallel lopen.

België

Afgelopen najaar verhuisden we naar de Belgische Ardennen. Vooraf hoorden we al regelmatig bezorgde opmerkingen dat we Nederland en de dansfamilie gingen verlaten. Niets is minder waar. We zijn er nog steeds.

Thich Nhat Hanh benadrukte op zijn weekend in Veldhoven het belang van de sangha als een ankerpunt voor je spiritualiteit en je voornemens. De telefoon kan een signaal zijn om je af te stemmen en bewust in het hier-en-nu te leven – elke keer als de bel rinkelt kun je jezelf de vraag stellen of je bewust bezig was. De sangha is als een acculader die je elke keer weer de spirituele energie kan geven die je nodig hebt als je er alleen voor staat. En, zei de Vietnamese monnik, als je thuis geen mensen hebt, kan de kat deze functie vervullen, of een plant of zelfs de deurknop of trapleuning. Elke keer als je de leuning vastpakt, kun je de energie voelen en beseft je dat je door kan gaan.

Op aards niveau zijn we inderdaad weg uit Nederland, al hebben we er al weer heel wat dagen en weekends doorgebracht om aan alle verplichtingen te voldoen en onze contacten te onderhouden.

Op spiritueel niveau zijn we nooit weggegaan. Onze wortels en ons dansverleden liggen in Bilthoven, de Woudkapel, de Hobbitstee en ga zo maar door.

Interzijn

Het feit dat alles met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is, is zo belangrijk dat Thich Nhat Hanh er een woord voor verzond: *interzijn*.

Voor veel mensen is de dansgemeenschap een spirituele en ook een sociale kring van vrienden en kennissen. De gemeenschap is als een boom met vele vertakkingen. Samuel Lewis – hij was niet voor niets tuinman! – plantte de eerste stek en sindsdien zijn mensen op vele plaatsen bezig deze boom te voeden en stevig en gezond te houden. Waar de boom groeit, is hij aanwezig. Wij zijn dankbaar dat wij – met Noor en Akbar en vele anderen – dit ideaal in Nederland mogen dienen en daardoor mede aanwezig zijn in de vertakkingen van het dansnetwerk in Nederland.

Tegelijkertijd konden wij ons ontplooiën en ontwikkelen dankzij de cirkels die zich steeds weer vormden en het vertrouwen dat de dansers ons schonken. De dankbaarheid daarvoor blijven we in ons dragen en dragen we ook uit op onze reizen naar andere landen.

Batterij

Samuel Lewis had het niet zo op goeroe's en verlichte leraren: 'Laat me maar een leerling zien die het heeft, dan pas geloof ik de leraar.' Een prachtige uitspraak die aangeeft waar het om gaat. Niet de leraar staat centraal maar het lesgeven en de leerling. Leraar en leerling zijn polen in een proces. Hoe sterker de ene pool, des te sterker de stroom. Ontvankelijke leerlingen maken de leraar, een sterke leraar neemt de leerlingen mee.

Het dansen en ook onze sangha beperkt zich voor ons niet tot Nederland. Dat betekent dat wij onze tijd moeten verdelen en veel weg zijn. Eigenlijk meer dan we nu willen, want we wonen prachtig en willen hier niet alleen uitblazen en bijkomen, maar ook genieten van de rust, de natuur en het niets-moeten. Dat lijkt op klagen, maar zo bedoelen we het niet. Het is meer zoeken naar een nieuw evenwicht. Op vele plaatsen is behoefte aan training en verdieping in de dansen en het soefisme en we zijn dankbaar dat wij daarin een rol kunnen en mogen vervullen.

*Ik dacht dat het leven vreugde was,
maar ik hoorde dat het leven dienen was
Ik diende en besepte dat dienen vreugde is.*

Heure, 10 maart 2004 - Ariëne en Wim vd Zwan



Activiteiten
Voorjaar & Zomer 2004
Ariëne & Wim vd Zwan



Maart

vr. 12 – zo 14

Opleiding en verdieping Dances of Universal Peace De Weyst Handel (N-Brabant). Vierde weekend van de jaarcyclus. Alleen voor deelnemers jaarcursus.

za. 27 – zo. 28

Dansweekend met Tansen (Engeland). Heilig Hartkerk, Hilversum € 100 (leden NDN € 90). Opgave via Zubin (026 – 38.90.121) of Noor (035 – 62.49.5700)

April

za. 10

Open dansdag: Het Aramese Onze Vader 10.30 – 17.00 uur, de Woudkapel, Beethovenlaan 12, Bilthoven. Zelf lunch meenemen s.v.p, wij zorgen voor soep. € 25 (NDN-leden: €22,-, deelnemers opleiding € 20,-)

zo. 11

Eredienst Stoutenburg. 10.30 – 11.30. Spreker: Wim vd Zwan

vr. 16 – zo 18

Jamait Ahm. De Weyst, Handel. Bijeenkomst SRI (Sufi Ruhaniat International) met tal van buitenlandse dansleiders (o.a. Shabda en Saadi). **UITVERKOCHT**

wo. 21 – za 24

Federatie retraite, Soefitempel Katwijk. Bijeenkomst van leden van Soefi Beweging, Soefi Orde, Soefi Ruhaniat International, Sufi Way en Soefi Contact. (Alleen op uitnodiging)

Mei

do. 6 – zo 9

Dansretraite Tjechië (Nesmen). Neem contact op voor verdere informatie.

za 14 – zo 15

Dansweekend Keulen. Opgave via Annette Piringer (☎ +49.6503.3354; E-mail annette.piringer@freenet.de.

Juni

vr .4 – zo 6

Opleiding & verdiepingsweekend Frankrijk La Clé de Sol (omgeving Lyon). Contact: Josine Zon, Mas Garel, Ch. Rompudes, F-30170 Durfort. Tel. : 04 66 77 38 94. E-mail : josine.zon@free.fr

ZOMERKAMPEN

za 26 – za 3 juli

Tweede Europese Ruhaniat Kamp, met Saadi, Wali Ali, Mariam Baker, Tansen, Gita e.v.a. Opgave en info: a&w@peaceinmotion.info

ma 12 – zo 18 juli

Kinderdanskamp USA (omgeving Washington DC). Een nieuw initiatief, dit kamp speciaal voor kinderen. Met diverse USA dansleiders en Ariëne & Wim.

za. 24 – vr. 30 juli

Zomerdanskamp Hobbitstee. Het Nederlandse Danskamp voor jong en oud, acht jaar jong en springlevend.

di 10 – zo 15 juli

Danskamp Tjechië. Omgeving Pilzen (vlakbij Duitse grens). Een nieuw initiatief en een ideale gelegenheid om de sfeer van het voormalige Oostblok te ervaren.

vr. 20 – za. 28 aug.

Camp Lavaldieu. Zomer- en vakantiecamp in de magische omgeving van het Katharenland. Met warme bronnen en trouvère-kastelen. Met dansleiders uit Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Voor meer info: John Bolton, John.Bolton@t-online.de www.lavaldieu.de.vu (Duits) of www.lavaldieu.com (Frans/Engelstalig).

September

vr 17 – zo 19

Residential weekend met Saadi: Genesis meditations. De Weyst Handel. Centraal dit weekend staat zijn boek Genesis Meditations en dansen die daaruit zijn voortgekomen (o.a. Hebrew Cycle). € 160 all in.

Opgave via ons of Noor (035 – 62.49.5700)



Voor verdere informatie, routebeschrijving en opgave:
Ariëne & Wim vd Zwan ☎ 0032 86 38.78.82
✉ samark@peaceinmotion.info 🌐 www.peaceinmotion.info
✉ Nederland: Postbus 174 3720 AD Bilthoven
✉ België: Rue Les Venues 44 B5377 Heure (S-L)

